

Växtodlingsåret i Västsverige (Försök i Väst) 2006

Ingemar Gruvaeus, Hushållningssällskapet, Skara

Växtodlingsåret 2005-2006 inleddes med en del regn i början av augusti. Höstrapsådden blev därför lite försenad. Från mitten av augusti fick vi en torr period som varade september ut. På plöjda lerjordar blev därför både höstraps och höstsäd lite tröga i starten. Lagom med regn från början av oktober och värme under oktober till mitten av november gav i allmänhet ”lagom” bra bestånd.

Vi fick ett varaktigt snötäcke från mitten av januari till slutet av mars. Innan snön fick vi lite tjäle. Snömögelp Problemen blev därför inte allmänna men det fanns frodiga höstsädesfält på lättare jordar och en del ekologisk höstsäd som drabbades ganska kraftigt med en del omsådd som resultat. Höstrapsen fick en mycket bra övervintring med snön som ett gott skydd mot kyla.

På grund av det långvariga snötäcket och regn under april blev vårbruket försenat och gjordes i allmänhet inte förrän sista veckan

i april och andra veckan i maj. Gödsling av höstsäd gick att göra från mitten av april. Slutet av maj blev regnigt men från början av juni hade vi en lång torr period fram till midsommar. Första vallskörden blev därför problemfri.

Veckan efter midsommar fick vi en del regn men varierande mängd i området från i stort sett torrt i öster till ca 40 mm i väster. I kombination med hög värme och torra under juli fick vi därför en del torkskador på framförallt lättare jordar och i östra delen. Värmen i sig gav också en brådmognad vilket framförallt drabbade vårsäden som ju också var sent sådd. Även vallens andraskörd blev svag på många ställen. Den torra sommaren gav i allmänhet ganska små problem med svampsjukdomar i stråsäden.

Efter några dagars regn i början av augusti fick vi sedan en period med mycket goda skördeförutsättningar från 6:e till 10:e augusti. Höstraps, och en del av höstsäden hann bli

Växtodlingsåret 2006

skördad och då med mycket god kvalitet. Därefter kom en lång och mycket regnrik period som förstörde kvaliteten på resterande höstsäd och mycket av vårsäden. Skörderesultatet blev

därför mycket varierande från goda höstsädes och höstrapsskördar med god kvalitet om man hann med att skörda till svag kvalitet och låga skördar på vissa ställen.