

Växtodlingsåret i Västsverige (Försök i Väst) 2008

Anna-Karin Krijger, Hushållningssällskapet, Skara

Hösten 2007 inleddes med en höstoljesådd som etablerade sig väl. Även en del höstsäd såddes under bra förhållanden i första delen av september. Sedan försenades dock en del av höstsådden av en regnperiod och många fält såddes sent. Temperaturen under hösten var normal men vintern blev ovanligt varm, från december till februari var temperaturen ca 6 grader över det

normala. Nederbörden under december till mars var över det normala men endast en liten del kom i form av snö. Siffror från Logården, Hushållningssällskapets försöksgård visar på en hög utlakning, ca 20 kg N/ha. Övervintringen var varierad, många bestånd av höstraps var på våren tunna. Även i höstsäden var bestånden tunna, speciellt de fält som såtts sent.

Den varma vintern övergick i en varm mars och april. Vårbruket startade i mitten av april under goda förhållanden. Men efter regn under valborgshelgen inleddes en lång torrperiod vilken sträckte sig fram till mitten av juni. Temperaturen höll sig kring det normala med undantag för första delen av juni som blev mycket varm. Vårstråsåden led av torkan. Ärterna trivdes och även potatis, speciellt där man hade tillgång till bevattning. Första vallskörden som blev av hög kvalité men liten mängd kunde tas under fina förhållanden med torrt väder i början av juni. Den nederbördsfattiga vår- och försommaren missgynnade infektion och spridning av bladfläcksvampar och trots att det sedan började regna blev det väldigt små angrepp. Så här lite bladfläcksvampar har inte existerat sedan 1992 som också hade en torr försommar. Trivdes i värmen gjorde insekter och det var vanligt stor förekomst av trips i både råg, rågvete och höstvete. På grund av den torra väderleken och dålig konkurrens av grödan blev behandlingseffekten av ogräs sämre än normalt och ogräsen växte om när

det började regna. Från mitten av juni till slutet av juli var det många regndagar och höstgrödorna hämtade sig till viss del under denna period. Efter förstaskörden i vallen kom återväxten igång dåligt eftersom det fortsatte att vara torrt flera veckor. En del tog en liten andraskörd efter tre-fyra veckor. Generellt kan man säga att vallen växte dåligt i juni månad.

Efter en regnig juli och två veckor med nästan tropisk värme brådmognade höstsåden. Höstrapsen avkastade bra och blev av god kvalité. De som trots lite hög vattenhalt skördade sitt vete de sista dagarna i juli gjorde en riktig bedömning. Augusti blev en regnig månad och snart började rågvetet och därefter även höstvetet att gro. Väldigt få kunde skörda sitt vete med brödkvalité och även korn och havre blev för många foder. Skörden blev av varierad mängd, men mycket av vårsåden hade aldrig hämtat sig riktigt och blev sämre än vanligt.

Årets potatisskörd blev bra med god kvalité men med stor andel överstora på grund av lite sämre knölsättning.