

Växtodlingsåret inom SVEA försöken 2011

Lars Danielsson, HS Konsult AB

Den 9:e november 2010 föll den första snön i vårt område. Det var början på ett snötäcke som låg kvar till slutet på mars. Snösmältningen gick väldigt fort trots att det varit flera decimeter snö under så lång period men berodde väl givetvis delvis på att det inte var så djup tjäle.

Vårbruket var därför igång relativt tidigt utifrån vad man kunnat tro och den första sådden gjordes i mitten av april. April var en varm och torr månad varför en del av spannmålen, men framförallt våroljeväxterna, hade det besvärligt med etableringen. Ogräsen grodde heller inte som normalt varför det var svårt att avgöra när behandlingar skulle sättas in. Höstsåden led också på flera håll av de torra förhållandena och hade svårt att tillgodogöra sig det tillförda kvävet. I det torra vädret så gynnades ju heller inte svampangreppen i spannmålen varför bekämpningsbehovet var lågt.

Första skörden i vallen fungerade bra, det var en period av ostadigt väder med hyfsat med nederbörd under en 10 dagarsperiod före midsommar som man behövde undvika. Den nederbörden gjorde dock så att delar av det vårsådda rättade till sig, framförallt vår-

rapsen mårde bra av den nederbörden. Juli var återigen en varm och torr månad varför andraskörden av vallen påverkades mycket i tid och mängd beroende av hur regnet i juni föll. Vädret gjorde även så att höstsåden mognade av väldigt snabbt och redan i månadsskiftet juli-augusti var skörden igång vilket för området är extremt tidigt. Vi hade i början av augusti en stabil period när skörden gick att utföra under bra förhållanden. Sedan började en ostadig period som känns som att det var dåligt väder i veckorna och sken upp över helgerna. Den vädertypen hängde i ända in i slutet på september vilket givetvis påverkade både skörden och sådden. Utfallet av skörden blev blandat men låg överlag under normalskördar. Även hos oss fanns angrepp av fusarium i havre även om andra områden var värre drabbade. Trots all blev det en hel del sått och eftersom hösten sedan varit gynnsam så ser mycket av det höstsådda bra ut.

Hösten har ju inte innehållit mer än ett fåtal frostnätter och nästan inget snötäcke eller tjäle. Även nu i strax innan jul har vi inte mer än någon cm snö och plusgrader. Vi får se hur vintern blir.