

Växtodlingsåret i Västsverige (Försök i Väst)

Ingemar Gruvaeus, Hushållningssällskapet, Skaraborg

Växtodlingsåret 2001-2002 inleddes med en blöt septembermånad. Höstsådden gjordes därför i huvudsak sista dagarna i september och i början av oktober. En del av höstsådden framförallt i de västligaste delarna skadades av för mycket vatten främst på de packade vändtegarerna.

Hösten och framförallt vintern blev mild varför höstgrödornas utveckling och övervintring blev god.

I slutet av mars torkade det upp fint och vårbruket kunde inledas redan kring månadsskiftet mars-april. Under april fortsatte det sedan att vara torrt varför hela vårbruket, gödselspridning mm kunde utföras under bästa förhållanden.

Lagom mycket regn föll därefter i slutet av april så att vi fick god effekt av kvävegödsling.

Våren var totalt sett varmare än normalt varför både höst och vårsäd samt vallar utvecklades tidigt. Vallskörden var på gång att inledas sista veckan i maj men stoppades av regn under drygt en vecka.

Förstaskörd av ensilage kunde tas mellan 3 – 10 juni vilket var lite senare än önskat för att näringsvärdet skulle vara helt på topp.

Efter 10 juni började det återigen regna och vi fick ingen längre torrperiod förrän i mitten av juli varför höskörden återigen blev besvärlig för många.

Vallåterväxten på det som var skördat blev däremot mycket bra och kunde skördas med början i mitten av juli.

Från slutet av juli började en period med ihållande värme och torka. Vi fick därför en mycket snabb avmognad. Detta drabbade sena sorter och grödor som fick låg tusenkornvikt och det blev inte den höga skörd som vi förväntat. Tidiga grödor och sorter hävdade sig däremot mycket bra.

Skörden gick mycket snabbt och lätt. Vi fick låga vattenhalter och god kvalitet på spannmål med undantag för låg rymdvikt i havre. Spannmålsskörden var i stort sett avklarad i mitten av augusti.