

Växtodlingsåret inom SVEA försöken 2002

Lars Danielsson, Hushållningssällskapet, Stockholm- Uppsala, Sörmland

Höstsådden 2001 genomfördes på de flesta håll under den senare delen av september, vilket för området får betecknas som relativt sent. En gynnsam höst gjorde att grödorna utvecklade sig bra och vintern var också av den arten att höstgrödorna klarade sig väl. Vårbruket blev för stora delar av området rekord tidig med start i början av april, denna tidiga start höll i sig hela säsongen och avslutades med väldigt tidig skörd under i det närmaste ideala förhållanden i början av augusti. Den tidiga våren följdes av en lång period av torr väderlek vilket gjorde att de vårsådda grödorna hade det besvärligt, framför allt vårrybs hade det svårt. För

vallskörden kom nederbörden rätt dvs det regnade inget under första skörd, efter den kom relativt rikligt med regn vilket gjorde att även andra skörden blev tidig och riklig.

Vädret

Temperaturer och nederbörd kan studeras närmare i det kapitlet. Kortfattat kan det sammanfattas med en torr och varm vår följt av viss nederbörd under juni månad för att sedan återigen bli varm och torr. September och oktober blev onormalt torra.

Grödorna

De höstsådda grödorna klarade sig överlag väldigt bra, några större arealer som utvintrat

fanns ej, på vissa platser fanns dock en del uppfrysnings skador. Våren gynnade också en bra utveckling och de torra förhållandena gjorde att svampangreppen blev tämligen svaga, de bestånd som behövde behandlas kunde dessutom göras så under goda förhållanden i början av juni.

Vårsåden hade det lite kämpigare då vädret inte gynnade bestockningen alls. Många bestånd drog iväg för långt innan regnet kom, efter regnet blev det en hel del grönskott. De få regnstänk som kom under maj och juni kom också väldigt lokalt vilket gjorde att vissa områden klarade sig bra, andra betydligt sämre. Angreppen av bladlöss var stora och på många håll svåra att bekämpa då lössen pga de torra förhållandena satt under mark. Bladlössen kom dessutom inflygande österifrån vilket gjorde att angreppen var något större och tidigare i de östra delarna. Inflygningen var också utdragen i tiden.

Skörd

Den tidiga början på våren höll i sig hela säsongen och även skörden var tidig och

kunde genomföras under mycket gynnsamma förhållanden. Skörden av höstoljeväxter började redan i mitten av juli och följdes av spannmålen redan i månadsskiftet juli augusti. Skörde utfallet för höstsåden blev bra med goda kvaliteter. Vårsåden hade en skördenivå straxt under normal med en godkänd kvalitet, dock fanns stora variationer.

Vallgrödorna skördades tidigt med stora kvantiteter både i första och andra skörd. Tack vare det gynnsamma året kunde man på fler platser än vanligt även ta en tredje skörd.

Höstsådd

På grund av den mycket torra hösten blev etableringen av höstoljeväxter och höstsäd svag. Mycket av höstoljeväxtsådden har blivit omsådd med höstsäd. Höstsåden hade länge svårt att utvecklas och får väl inför vintern betecknas som svagare än normalt, en viss återhämtning kunde dock ses den senare delen av hösten.